

Ομιλία Παντελή Γιαννουλάκη στην Αθήνα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 04 Μαρτίου 2008 05:12

Μια μέρα μετά την ιδιαίτερη βραδιά που ζήσαμε στο Unicorn, με την αιφνίδια επίσκεψη του Παντελή Γιαννουλάκη, του Λουκά Καβακόπουλου και του Νίκου Φερεσιάδη στη φωλιά του Μονόκερου, το Αθηναϊκό κοινό είχε την τιμή να τους υποδεχτεί σε μια ξεχωριστή – όπως πάντα – ομιλία. Θέμα της ομιλίας του Παντελή Γιαννουλάκη, ο «Μυστικός Κόσμος των Βιβλίων», με τον καθιερωμένο πλέον πρόλογο του Λουκά Καβακόπουλου καθώς και την καθιερωμένη «συζήτηση με τους Συνταξιδιώτες» μετά το τέλος της ομιλίας.



Η φετινή ομιλία του Παντελή Γιαννουλάκη έγινε στο Θέατρο «Προσκήνιο» (Καπνοκοπηρίου 8 και Στουρνάρη), το οποίο για άλλη μια φορά γέμισε από ανθρώπους που ήρθαν για να «βιώσουν την εμπειρία» μιας ακόμη ομιλίας του. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία ορισμένων ανθρώπων για τις αντιδράσεις που είχαν οι «περιπτεράδες» της οδού Στουρνάρη, όπου όταν τους ρωτούσαν «πού είναι η οδός Καπνοκοπηρίου», η απάντησή τους ήταν με ένα βαθμό αγανάκτησης και περιέργειας κάτι σαν «μα καλά ρε παιδιά, τί γίνεται επιτέλους σ' εκείνο το θέατρο απόψε και ρωτάνε όλοι που είναι?!»...

Αξίζει δε να αναφερθούν ορισμένες από τις παρουσίες που έδωσαν το «παρών» στο κατάμεστο από «strange» ανθρώπους θέατρο, όπως ο Χρίστος Γούδης, ο Δρ. Paul LaViolette, ο Χρίστος Οικονομίδης, ο Δημήτρης Τσουμάνης, μέλη της ομάδας «Ιδιωτικά Σύμπαντα», συντελεστές του Unicorn και άλλοι πολλοί γνωστοί και φίλοι.

Το ταξίδι στο Μυστικό Κόσμο των Βιβλίων διήρκεσε περίπου 3 ώρες (χωρίς τη συζήτηση που ακολούθησε). Ήταν ένα μυστηριώδες αλλά και συναρπαστικό ταξίδι, με τον Παντελή Γιαννουλάκη να μας ξεναγεί σε έναν κόσμο βιβλίων – ξεχασμένων βιβλίων, σπάνιων βιβλίων, πολυδιαβασμένων βιβλίων, βιβλίων που εξαφανίζονται ή που εμφανίζονται από το πουθενά, αραχνιασμένων βιβλίων που περιμένουν σε σκοτεινά υπόγεια τον αναγνώστη τους, βιβλίων ιδιαίτερων και μαγικών.

Βιβλία που το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτά είναι ο τίτλος τους, σημαντικά βιβλία που «εξαφανίσθηκαν» σε δημοπρασίες, σε πυρκαγιές, σε άγνωστα ή μυστικά υπόγεια, σε χώρους πολτοποίησης, βιβλία που «χάθηκαν» σε μεταφράσεις. Βιβλία που δεν διαβάστηκαν

Ομιλία Παντελή Γιαννουλάκη στην Αθήνα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 04 Μαρτίου 2008 05:12

αλλά και βιβλία που «αλλάζουν» τις λέξεις και τα νοήματα κάθε φορά που πας να τα διαβάσεις, γιατί κι εσύ ο ίδιος έχεις αλλάξει από την πρώτη ανάγνωση στη δεύτερη, στην τρίτη κ.ο.κ. Όλα αυτά τα βιβλία συνθέτουν το κολάζ ενός Μυστικού, πλην μαγικού Κόσμου. Ενός κόσμου που σκιαγραφείται στην ανάγνωση κάθε σελίδας, κάθε βιβλίου, κάθε βιβλιοθήκης.



Ο Μυστικός Κόσμος των Βιβλίων είναι αχανής, σε σημείο που η εξερεύνησή του δεν απαιτεί απλώς την ανάγνωση βιβλίων, αλλά βιβλιοθηκών! Για κάποιον που δεν διαβάζει βιβλία άλλωστε, ολόκληρος ο Κόσμος των βιβλίων είναι μυστικός. Και είναι λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό των ανθρώπων που διαβάζουν κάτι παραπάνω από μια αθλητική ή άλλη εφημερίδα στην Ελλάδα είναι σχεδόν μηδενικό...

Γενικότερα, όποιος έχει παρευρεθεί σε ομιλία του Παντελή Γιαννουλάκη γνωρίζει πως είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με σαφήνεια και πληρότητα τα όσα ειπώθηκαν. Πρόκειται πραγματικά για ένα ταξίδι, το οποίο δύσκολα μπορεί να αποτυπώσει κανείς σε μια παράγραφο ή και σε ένα άρθρο, χωρίς να χαθεί λιγη από τη μαγεία αυτού του ταξιδιού.

Ένα ταξίδι που, όμως, συνεχίζεται καθημερινά, απ' όλους τους ιδιαίτερους ανθρώπους, ένα ταξίδι μαγικό, μυστικό...μέσα κι έξω απ' τα βιβλία. Για να καταλήξει, ίσως, σ' ένα βιβλίο της αιώνιας Βιβλιοθήκης.

Φωτογραφίες από την ομιλία του Παντελή Γιαννουλάκη μπορείτε να δείτε [εδώ](#)