

Την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου (2007), στις 19.00 οργανώθηκε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη φωλιά του Μονόκερου, στην οποία ακούστηκαν αρκετές ιδέες και σκέψεις που αν μη τι άλλο μας προβληματίσαν και μας κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Όλοι άλλωστε περίμεναν την ομιλία του Γιώργου Τσαγκρινού με μεγάλη περιέργεια, καθώς ο τίτλος του θέματος, «Η Αλήθεια για την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία & Φιλοσοφία», ήταν μια αρκετά δύσκολη, έως και βαρύγδουπη δήλωση της προσπάθειας ενός ανθρώπου να σκιαγραφήσει ένα τόσο μεγάλο θέμα, με άπειρες συνιστώσες. Η ώρα περνούσε, ο κόσμος πλήθαινε, η περιέργεια μεγάλωνε...

...το αποτέλεσμα νομίζω πως μας άγγιξε όλους. Ο Γιώργος Τσαγκρινός είναι ένας άνθρωπος που δε συνηθίζει να κάνει ομιλίες/διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα, πόσο μάλλον σε ιστορικές αναδρομές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις πάνω στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία του. Ωστόσο, η πρόσκληση που του κάναμε καθώς και η ευαισθησία του ακροατηρίου πάνω σε αυτά τα ζητήματα, του έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στο να προβεί για πρώτη φορά στην εκτεταμένη παρουσίαση αυτών των ιδεών και προβληματισμών του, καθώς φυσικά και στις επεκτάσεις που έχει η ελληνική φιλοσοφία στη σημερινή κοινωνία.

Οι πλευρές του ζητήματος που θίχτηκαν ήταν πολλές, από τη μητρογαμμική (και όχι μητριαρχική όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε) κοινωνία και τη μετέπειτα κρίση στην ισορροπία των δύο φύλων που έφερε η μονοθεϊστική θρησκεία στην Ελλάδα, μέχρι τις ιδιαίτερες αλλά ξεχασμένες σήμερα σημασίες των λέξεων και των αριθμών.

Από τη σημασία της δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ετεροτήτων (όπως το δίπολο άνδρας-γυναίκα) και τη σημασία που έχει ο πολυθεϊσμός ως πλαίσιο στήριξης αυτών των φιλοσοφικών τάσεων, μέχρι τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό/θρησκευτικό σύστημα (του πολυθεϊσμού) και την κατάντια στην οποία έχει πλέον περιπέσει, εφόσον οι χριστιανικές διδαχές τον έχουν οδηγήσει σε μια ανεύθυνη, παρωπιδισμένη και μονοδιάστατη στάση ζωής.

Ένα ισχυρό μήνυμα της ομιλίας γενικότερα, ήταν η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του να εξελιχθεί, να προσεγγίσει ανώτερες αξίες και ποιότητες, ενώ ένα άλλο μήνυμα ήταν ότι «Σε επίπεδο 'ρέουσας' πραγματικότητας, είναι αναγκαία η συνειδητοποίηση της πολλαπλότητας», όπως ανέφερε ο ίδιος σε κάποιο σημείο της ομιλίας του,

συνεχίζοντας με τη σκοπιμότητα της συμβολής του πολυθεϊσμού σε αυτή την κατεύθυνση.

Έπειτα από την ομιλία ακολούθησε συζήτηση, τόσο γύρω από τα θέματα που αναφέρθηκαν όσο και γύρω από άλλους παράγοντες/τομείς της ελληνικής κοσμοθέασης, όπως π.χ. το θέμα της μετενσάρκωσης, το θέμα των πολλαπλών συμπάντων κ.α.

Η ομιλία του Γιώργου Τσαγκρινού με θέμα την αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και θρησκεία εγκαινίασε με τον καλύτερο τρόπο τη θεματική περίοδο που ονομάζουμε «Ancient Unicorn».

Θεωρώ πως ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις του Unicorn, τόσο για την «εκστατική» ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όσο και για τις απόψεις που ακούστηκαν. Το δε

Scullbar

, ένας χώρος που πρώτη φορά χρησιμοποιούσαμε και που μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα συνέχιζε να μας φιλοξενεί, κάτω από το παλιό «

Crusader

» (νυν «Έντεκα»), είχε σχεδόν γεμίσει από κόσμο, αποδεικνύοντας όχι μόνο τη σημασία που έχει το θέμα για μια έστω και μικρή μερίδα σκεπτόμενων ανθρώπων, αλλά και το ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος για το

Unicorn

και την προσπάθειά του να αναδείξει την αξία της ποιότητας στη ζωή μας.

Το Unicorn για άλλη μια φορά πέτυχε το στόχο του.