

...Μια Ελλάδα που, όχι μόνο με πληγώνει, όπως πλήγωνε το Σεφέρη (ποιος είναι αυτός; Παίχτης του Fame Story;) αλλά με κάνει ουκ ολίγες φορές να ντρέπομαι που είμαι Έλληνας... -Ελλάς Ελλήνων υπερχρεωμένων: Μια Ελλάδα που σήμερα χρωστάει περισσότερο από το 115% του ΑΕΠ της και ταυτόχρονα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. στη διαφθορά, στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος και στη παραοικονομία (βλ. Ψευδή δήλωση ισολογισμού στην Ε.Ε. μέχρι πριν 2 χρόνια – αν και «περιέργως» ακόμα είμαστε οι καλύτεροι πελάτες στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια για οικονομικά ζητήματα). Μια Ελλάδα με τους περήφανους ελληναράδες της να ζουν από τα λεφτά του μπαμπά, ο οποίος δουλεύει για να ξεπληρώσει τους λογαριασμούς, τις πιστωτικές κάρτες, τα δάνεια, τα «ολυμπιακά έργα» (συμπεριλαμβανομένων και των πυροτεχνημάτων στο πάρτυ της Αγγελουπούλου που έκαψαν ολόκληρο δάσος) και... το «πήδημα» των 1.300.000 θυμάτων του σεξουαλικού εμπορίου.

-Ελλάς Ελλήνων προληπτικών από υγειονομικής πλευράς: Μια Ελλάδα που είναι πολέμια των ναρκωτικών (3/100 θανάτους ετησίως από ηρωίνη και όχι από χασίς), αλλά ένθερμη πελάτισσα των αλκοολούχων (27/100 θανάτους ετησίως) και των τσιγάρων (70/100 θανάτους από επιπλοκές της νικοτίνης). Μια Ελλάδα μπουχτισμένη στα φαρμακεία και στους γιατρούς, με ακόμη μια πρωτιά στην αλόγιστη χρήση φαρμάκων. Μια Ελλάδα που προσπαθεί να αντικαταστήσει τον γυναικείο θηλασμό με διάφορα «φαρμακευτικά» σκευάσματα, την ίδια στιγμή που σε ολόκληρη την Ευρώπη τονίζεται η ευεργετικότητα του θηλασμού στα νεογνά.

-Ελλάς Ελλήνων τζογαδόρων: Μια Ελλάδα που απαγορεύει τα φρουτάκια αλλά και κάθε άλλο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό παιχνίδι (με τον περίφημο νόμο 3037), την ίδια στιγμή που πολλοί Έλληνες παίζουν τζόκερ, προπό και ακόμη περισσότεροι «πάμε στοίχημα». 485 εκατομμύρια ευρώ ήταν η ευγενική προσφορά μας σαν Έλληνες σε στοιχήματα για το Μουντιάλ φέτος! Προσφορά σας μάλλον! Βλέπεις, όλοι πρέπει να γίνουμε εκατομμυριούχοι για να ξεφύγουμε από τη μιζέρια που μας χαρακτηρίζει...

-Ελλάς Ελλήνων ρατσιστών: Μια Ελλάδα που μισεί τους Αλβανούς και αδιαφορεί για τους

Πακιστανούς, ενώ θαυμάζει τα Ολυμπιακά έργα που έφτιαξαν οι πρώτοι, πριν απελαθούν πίσω στη χώρα τους. Μια Ελλάδα που ακόμα νομίζει ότι είναι ανώτερη και «με το σταυρό στο χέρι» εθελotuφλεί στα μαύρα της τα χάλια. Μια Ελλάδα που είναι πεπεισμένη πως κατάγεται από τους αρχαίους «Έλληνες» (λες και υπήρχε «Ελλάδα» τότε), ενώ ξεχνούν 400 χρόνια σκλαβιάς και γονιδιακής επιμιξίας με τον κατακτητή. Όταν όμως έρχεται η ώρα των Ιμιών, πάντα τον θυμούνται. Μια Ελλάδα που δεν αντέχει τη διαφορετικότητα, δεν ανέχεται καμιά Καραχασάν, κανέναν να της θυμίζει τα κόμπλεξ της και κανένα παιδί που να ξεχωρίζει από τη μάζα, είτε αυτό βρίσκεται στην Αθήνα είτε... στη Βέροια!

-Ελλάς Ελλήνων φακελωμένων: Μια Ελλάδα που μέχρι και το 1980, τα πολιτικά φρονήματα του καθένα ήταν καταχωρημένα (και χρησιμοποιούνταν και μετά την πτώση της χούντας, μιας χούντας που μερικοί «εθνικόφρονες» δυστυχώς ακόμα αναπολούν). Μια Ελλάδα που έχει κάνει πολύ καλές προόδους στην χρήση της Made in USA «προληπτικής καταστολής». Τι σημαίνει αυτό; Μπλόκα, έρευνες, βρισίδι, χειροπέδες, κλούβες, προσαγωγή, ανάκριση, φωτογράφιση, δαχτυλοσκόπηση, φωτοτύπιση προσωπικών σημειώσεων, φακέλωμα και μερικές φορές μπουνιές και κλωτσιές. Βλέπετε, όταν όλοι οι ελληναράδες έβλεπαν την «Ελλαδάρα» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στοιχημάτιζαν γι'αυτήν, κάποιοι άλλοι περνούσαν νομοσχέδια από την πίσω πόρτα. Και τώρα τις συνέπειες τις λούζονται δικοί μας άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας (πολλές φορές κι εμείς οι ίδιοι) που καλούνται να δώσουν αναφορά για τα πολιτικά τους φρονήματα σε μπάτσους ακριβώς έξω από την πόρτα του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια φοιτητικής πορείας.

-Ελλάς Ελλήνων στρατόκαυλων: Μια Ελλάδα που στέλνει τα παιδιά της στο Αιγαίο και τη Βαγδάτη για σφαγή. Μια Ελλάδα που θεωρεί τους πιλότους της αναλώσιμους, σαν τα αεροπλάνα της. Μια Ελλάδα που υποχρεώνει τα παιδιά της να φάνε 1 χρόνο από τη ζωή τους στο στρατό, χωρίς να τους δίνει ούτε το παραμικρό αντάλλαγμα. Με συνθήματα για την Πόλη, για τη Σημαία και με κάθε είδους εθνικιστικό στοιχείο τους αλέθει το μυαλό, ενώ την ίδια στιγμή πείθει την υπόλοιπη κοινωνία πως έτσι «θα γίνουν άντρες» και... καλοί πολίτες!

-Ελλάς Ελλήνων χριστιανών: Μια Ελλάδα που βρίζει συνεχώς τα θεία, τζογάρει, υπερκαταναλώνει, δέρνει τους ερωτικούς συντρόφους της, χωρίζει, κάνει καταχρήσεις, κλέβει, αλλά κατά τ'άλλα θεωρείται χριστιανή Ορθόδοξη. Μια Ελλάδα που περιθωριοποιεί τους αλλόθρησκους μέχρι να τους απομονώσει πλήρως (ή μέχρι να την απομονώσουν αυτοί;). Μια Ελλάδα που υφίσταται μια συνεχή αλλοτρίωση και χειραγώγηση, που παρακολουθεί το κήρυγμα του αρχιεπισκόπου της όταν μιλάει για «ομοφυλοφιλικά κουσούρια», ενώ ο ίδιος ---ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ---...

-Ελλάς Ελλήνων υπερκαταναλωτών: που αγοράζουν ότι πιο άχρηστο βρούν και φοράνε ότι πιο γελοίο πλην πανάκριβο, μήπως και ανέβουν κοινωνικά. Τα κόμπλεξ, η αλαζονεία, η ζήλια, η ανασφάλεια και ο βαθύτερος φόβος που τους καλλιεργείται, τους κάνει έρμαιο κάθε νέας μόδας ή εμπορικού κέντρου.

-Ελλάς Ελλήνων αμόρφωτων, λοιπόν, ως απόρροια των προηγούμενων... «Μια Ελλάδα που ξεχνάει ποιητές σαν τον Ελύτη, μα θυμάται να ταιζει ανθρώπους σαν το Σημίτη» (στίχος από τραγούδι των «Στοιχημα»). Μιας Ελλάδας του κάθε Λαμπράκη, του κάθε Ευαγγελάτου και του κάθε Πολύδωρα, που καθημερινά μας φορτώνουν με την «απαραίτητη σαβουρολογία» στην ήδη αμάσητη και μπαγιατική «πολιτική τροφή» που λυμάνει τον εγκέφαλό μας. Όταν το σχολείο, η τηλεόραση και η εκκλησία μαζί με το τρίπτυχο «Κατανάλωση-πληροφορία-τεχνολογία» είναι οι πλέον ιδανικοί φορείς μιας επιτυχέστατης χαλιναγώγησης του άβουλου αλλά κατά τ'άλλα εθνικόφρονος λαού. Μια σχολική ζωή γεμάτη μικρασιατική καταστροφή και βυζάντιο. Εμείς δε διαπράξαμε ποτέ εγκλήματα, μόνο οι εχθροί σε μας. Η μεγαλύτερη εθνοκάθαρση που έγινε στα Βαλκάνια από τους Έλληνες το 1930 μοιάζει πλέον με μύθο, ενώ το Κόσοβο ή η Γιουγκοσλαβία φαίνεται να μη μάτωσαν ποτέ...

-Ελλάς Ελλήνων «κουλτουριάρηδων»: Μια Ελλάδα με άδεια θέατρα και πίστες γεμάτες. Με πολιτιστικές αυταπάτες του στυλ Dream Show και Anna Vissi. Μια Ελλάδα που δεν ξέρει τι

Ελλάς Ελλήνων...

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2007 07:30

σημαίνει Orwell, Μαρξ, Φρόντ, Newton, (τουλάχιστον τώρα έχουν ακουστά κάποιον Da Vinci, μιας και το επέβαλε η μόδα) αλλά ξέρει απέξω τα λογάκια των εκφυλισμένων τραγουδιών που ακούγονται στα πιο "ih" clubάκια. Αλλά όταν μιλάω για ελληνικό πολιτισμο πα'όλ'αυτά, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι μια Ακρόπολη...

«Ελλάς Ελλήνων Ελληναράδων, Ελλάδα Ελλήνων αραχτών δουλευταράδων... Ελλάδα Ελλήνων οπαδών φανατικών ομάδων, Ελλάδα Ελλήνων πληρωμένων διαιτητάδων, κι αθληταράδων, τσιφτετελάδων, που στα εξώφυλλα θα βγούν πολλών φυλλάδων...»

"Στοιχημα" – Ελλάδα Ελλήνων, από την "Πτώση των Αγγέλων"

Εσύ πόσο Έλληνας είσαι;